

Arnhem 1950 – 1960

Beelden van een stad tussen ooit en nu

Voorwoord en teksten van Ad Lansink
samengesteld door Gerrit Middelbeek

Toen op 17 april 1944 de Engelsen operatie Market Garden startten en de binnenstad van Arnhem in de weken die daar op volgden zwaar onder vuur kwam te liggen, werden veel oude panden en huizen verwoest. Hierdoor werd de basis gelegd voor hoe de stad er nu uitziet. Een aantal fotografen waaronder Wim Steffen, Dick Renes en Wilhelmus Jaquet hebben de stad in deze periode van wederopbouw op meesterlijke wijze vastgelegd. "Tussen ooit en nu", moeten ze gedacht hebben toen ze de stad door hun lens bekeken. De vele schitterende zwart-wit beelden van deze fotografen zijn heel belangrijk voor Arnhem. Steffen, Renes, Jaquet hebben Arnhem vastgelegd in een periode dat haar inwoners de stad weer opbouwden. Zo ontstond een uniek document, dat ons nu in de gelegenheid stelt op deze periode terug te kijken. We zien de vervallen delen en de grote gapende open plekken in de binnenstad, de herbouw van het centrum van Arnhem, maar ook de ontwikkeling van de naoorlogse wijken. Uitgebreid komen de mensen in beeld die na de oorlog weer aan het werk gaan, die zich na de verwoestingen in het laatste oorlogsjaar herpakken en in een enorm tempo de stad weer op de kaart zetten. We zien de brede straten en pleinen, die Arnhem zo kenmerken en natuurlijk de eeuwenoude rivier met haar oevers en de bruggen die noord en zuid met elkaar verbinden.

Arnhem 1950 – 1960, beelden van een stad tussen ooit en nu geeft een indringend beeld van één van de zwaarst getroffen Nederlandse steden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verwoesting en de wederopbouw. Arnhem: zwaar getroffen door de gevechten tijdens Market Garden en de maanden daarna, maar zich weer volledig richt op haar toekomst. Naast de stad zelf laat dit boek ook haar inwoners zien: Arnhemmers uit alle geledingen van de bevolking die zich bewust zijn van hun zware taak de stad weer op te bouwen.

Ad Lansink werd op 6 juni 1934 geboren aan de Kloosterstraat in Arnhem. Hij groeide op in zijn geboortestad en heeft daar gewoond tot dat hij in 1952 scheikunde ging studeren aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Na zijn studie kreeg Ad een aanstelling aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hier werd hij actief in de politiek, aanvankelijk voor de KVP, later voor het CDA. In 1977 verruilde hij zijn werk in Nijmegen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in Den Haag. Vanaf dit moment heeft hij vele openbare functies bekleed waarvan het voorzitterschap van de KNVB en de Gelderse Milieu Federatie het meest tot de verbeelding spreken.

www.bnm-uitgevers.nl

ISBN 978-90-8947-069-0



9 789089 470690 >



Arnhem 1950 – 1960 Beelden van een stad tussen ooit en nu

BnM uitgevers

Arnhem 1950 – 1960

Beelden van een stad tussen ooit en nu

Voorwoord en teksten van Ad Lansink
samengesteld door Gerrit Middelbeek

BnM