

1980

Winfried I Smolders

Mooie herinneringen

Het hele jaar 1980 zal voor mij als een mooie herinnering voortleven. Je maakt zoveel bijzondere momenten mee dat het moeilijk is om er een speciaal te noemen. De optocht was fantastisch. Zoveel mensen op de been met prachtig weer en dit van bovenop de Olifant te overzien, was een voorrecht. Maar ook De Nacht der Prinsen, het Totaalgebeuren in de overvolle Mensa of de Nacht van de Lach in een uit zijn voegen barstend hotel Belvoir was Knotsenburg waardig. Mooi was het dat een van mijn proclamatiepunten, namelijk het realiseren van de eerste Knotsenburgse LP met Nimweegse schlagers is gelukt.



Knelpunt

Tijdens de vier dolle dagen heeft het prinsenkabinet het natuurlijk bijzonder druk. Wij hebben in deze vier dagen 88 bezoeken afgelegd. Dat was vaak racen tegen de klok. Als prins wordt van je verwacht verstaanbaar te zijn, maar de laatste dag zaten mijn stembanden toch wel behoorlijk in de knel.



Onderscheiden van de Ridder: De gebruikelijke klauterpartij van 32 m op een volgepakt Plein 1944



Gekruiste tennistrackets boven het stadswapen van Nijmegen

Misverstand

Het is bijna niet te geloven, maar door een enorm misverstand heb ik, bij een van mijn bezoeken, iemand voor een onderscheiding naar voren geroepen, die enkele dagen daarvoor helaas was overleden. Grote consternatie gaf dit natuurlijk en uiteindelijk hebben we de onderscheiding postuum uitgereikt met een overdaad aan excuses.

Hoewel in 1980 geschaatst werd op natuurijs en de zomerfeesten droog maar koud waren moesten zandzakken aangevoerd worden tegen het overvloedige Waalwater. N.E.C. eindigt in de onderste regionen van de Eredivisie. Legendarische bedrijven als Melkerij Lent, Nyma en Swift sluiten hun deuren.

Prinsenkabinet

Het kabinet van Prins Winfried I werd begeleid door de bedreven en gedreven Chefke P, Ton van de Laar. Bewonderenswaardige pages waren Marian Corbeel en Miranda Heijmans, terwijl Henk Geurts van De Keulse Pot en Adri Houtzager met verve de rol van adjudant vervulden.



Prins geweest en dan

Sport natuurlijk. Sport is altijd mijn hobby geweest en ik ben dan ook bevoorrecht dat ik 27 jaar bij Reyers Sport in de Molenstraat van deze hobby mijn beroep heb mogen maken. Daarna heb ik gewerkt als commissionair voor een speciale groep sportwinkels. Overigens: carnaval blijft mij boeien, binnen en buiten het convent van ex-prinsen.



Een reuze knots

Prins Thé uut de Bergen uit Beek biedt Prins Winfried van Knotsenburg 'De Knots' aan, een gevaarte dat voor menig Knotsendrager uit 1566 te zwaar zou zijn geweest om de geuzen uit de stad te verdrijven. Een kraanwagen was nodig om het gevaarte naar Nijmegen te transporteren.



Een ernstig ogenblik op Plein 1944: Winfried I, Jaap I en Karel Hermsen ogen bij uitzondering niet vrolijk

In 1980 kondigt Koningin Juliana haar aftreden aan, wint Joop Zoetemelk de Tour de France en keert Indira Gandhi terug als regeringsleider. In Suriname pleegt Desi Bouterse een staatsgreep. In Amsterdam bereiken de krakersrellen een climax. ARP, CHU en KVP fuseren tot het CDA.