

Ronald III Roelofs



En zo begon het allemaal

Het was 25 februari 2012 om 08.17 uur: een sms van Willem Arns. Kun je mij vandaag even bellen? Vreemd, want normaal belt hij altijd. We hadden kort ervoor een vergadering gehad met de SOCN over de toekomst van het carnaval. Het jutje op de hei vergadering. Het gebel ging over en weer, zodat we rond 16.00 uur ons gesprek konden vervolgen. Eerst ging het over de vergadering. Daarna werd het stil. Mijn hart ging sneller kloppen. Toen kwam de vraag: "Wil jij de nieuwe stadsprins 2012-2013 worden?" Ik hoefde mij geen minuut te bedenken, maar Willem zei, "Overleg het even met het thuisfront en laat het mij dinsdag weten". Maandag was het Tweede Pinksterdag vandaar. Dinsdagavond kwam Willem langs en woensdagavond zat ik al bij Patrick Molemans, mijn chef protocol. Ik kende hem natuurlijk al lang van Kiek ze Kieke: een ras carnavalist. Het werden twee late avonden met veel gespreksstof. Na goed overleg met Patrick waren we er snel uit hoe mijn kabinet eruit ging zien. In augustus hadden we de eerste ontmoeting met iedereen. Wat een gezonde spanning, iedereen enthousiast. Het was geweldig.



Herinneringen en terugblik

Ik heb genoten van alle momenten van mijn Prinschap. Vanaf de voorbereidingen tot aan de proclamatie was het al genieten. Tijdens de proclamatie kwam een mooie wens uit; de Ex-Prinsen waren verantwoordelijk voor de proclamatie-act. Dat was echt een kippenvel moment. Ik voel me zeer vereerd, dat ik door mijn voorgangers op de klanken van "Music was my First love" geproclameerd werd als Prins van Knotsenburg. Na een korte nachtrust volgde de zondag met een serenade voor de deur van de Duumkes, vervolgens het ontbijt op de Grote Markt en de drukbezochte receptie in het Kolpinghuis: het was een aaneenschakeling van prachtige ontmoetingen. Sociale zittingen, pronkzittingen, scholenbezoeken, Hofbal, sleuteloverdracht, Carnavalsmis, Prinsenontbijt, Ga mee van Café naar Café, boerenbruiloft en alles wat ik niet heb genoemd: het zijn stuk voor stuk mooie herinneringen.



Prinsenonderscheiding 2013

verenigt Knotsenburg, het buitengewoon senator-schap van De Waaterjokers, het adviseurschap van de Hofraad, het Rondje Knotsenburg en de drie kleuren van De Wico Knots, het betaalmiddel van Knotsenburg

2013 is voor Nijmegen en Knotsenburg het jaar van de Oversteek, de stadsbrug, die het (zeer) oude Nijmegen verbindt met de nieuwe wijken aan de overzijde van de Waal. Dat fort 'Knodsenburg' ook in Lent lag deert Knotsenburgers niet. Want de Lentse carnavallisten weten na de gemeentelijke herindeling Nijmegen ook goed te vinden.



Wat nu (en later)?

Is er leven na het Prinsdom? Het leven gaat zeker door, maar de herinneringen, de vriendschappen en de geweldige complimenten blijven **ALTIED** bestaan.

Prinsenkabinet 2013

Ronald Roelofs
Saskia Edelenbosch
Rogier Hagedoorn
Mandy Haefkens
Niels Hendriks

Chef Protocol

Patrick Molemans



Ronald III, niet wars van sponsoring, op de maandag van de Stevenskrupers

Geweldig (en muzikaal) Prinsenkabinet

Bij het mooie motto "Knotsenburg daar ziet muziek in" kon het Prinsenkabinet niet achterblijven. Prins Ronald III is natuurlijk één van de oprichters van de carnivals cd Rondje Knotsenburg; in 2013 alweer deel 11. Page Mandy Haefkens komt uit de uiterst muzikale Al Mo We Krupe stal, en page Saskia Edelenbosch van 't Durstige Bluumke uit Lent is een verwend muziekluisteraar, Adjudant Rogier Hagedoorn van De Duvelse Dertien is een ras artiest, en last but not least: Adjudant Niels Hendriks van de jubilerende carnivalsvereniging St. Anneke speelt al jaren trombone bij dweilorkest 't Kos Koyer. Kortom, alle ingrediënten voor een geweldig Kabinet.



Samen bruggen bouwen

De samenwerking met het Kabinet van mijn broertje Jeugdprins Quinn I was geweldig. We hebben echt enorm veel gelachen en plezier gemaakt met elkaar. Tijdens de sociale zittingen en natuurlijk tijdens Groot Carnaval was het steeds één groot feest. De brug slaan met Lent, Brakkenstein, Malden en zelfs Bommel was geweldig om mee te maken. Zo hoort het met carnaval te gaan en natuurlijk daarna ook. Dit feest blijft een succes, wanneer we het met zijn allen doen en vieren. Ook de carnivalsverenigingen onderling hebben wij gestimuleerd met ons muziekdoosje om tot een verdere samenwerking te komen.

Wanneer de voortekenen niet bedriegen gaat Nederland een moeilijk jaar tegemoet. De gevolgen van de financiële crisis doen zich in economisch opzicht voelen. De werkgelegenheid trekt nog niet aan. Maar 2013 zal in de geschiedenisboeken toch vooral zijn terug te vinden door de troonswisseling: de abdicatie van Koningin Beatrix ten gunste van Koning Willem Alexander.