

# Peter I Janssen



## Prinsenonderscheiding

Muziek is belangrijk in mijn leven. Uiteraard speelde muziek ook een belangrijke rol in ons kabinet. Regelmatig hebben wij gezongen of werd er meegedeind op de tonen van onze Knotsenburgse dweilorkesten. Omdat Tonnie en ik beiden de bas bespelen werd mijn prinsenonderscheiding in de vorm van een bas gemaakt. Wij vonden dat het toekennen van dit kleinood 'met reden' zou moeten geschieden en daarom werd er altijd een persoonlijk gedicht toegevoegd met een uitgebreide onderbouwing. De Waoterjokers zouden zichzelf niet zijn geweest wanneer ze de Prins van Knotsenburg niet op bijzondere wijze zouden hebben ontvangen. Ik kreeg mijn 'verdiende' plaats in het 'Grootste mondstuk ooit'. Muziek is en blijft belangrijk in het Knotsenburgse carnaval, vandaar ons motto:

*Dweilorkesten groot en klein  
met carnaval moeten ze in Knotsenburg zijn*

## Echt geweldig

Een jaar als oppernar carnavalvieren en ontdekken hoe het is om Prins van Knotsenburg te mogen zijn, ik kan u vanuit het hart zeggen: het was echt geweldig. Ik geniet er nog iedere keer van wanneer ik naar foto's of video's kijk van bij voorbeeld de sleuteloverdracht met Burgemeester Ed d'Hondt, de intocht met André Rieu in De Vereniging of het winters samenzijn met een aantal zwervers in 'De Hulsen'. Er waren echte hoogtepunten - de ridder van Knotsenburg moest op zijn sokkel en tijdens het bedrijfsbezoek moest de EPON-centrale worden beklommen - en ook dramatische dieptepunten zoals de ontluistering in de Hostenp op dinsdagavond om 24.00 uur. Wij hebben veel meegeemaakt, zijn allemaal een schitterende ervaring rijker en hebben heel veel gezellige, lieve en enthousiaste mensen ontmoet.



*Prins Peter I laat met zijn prinsenonderscheiding geen misverstand bestaan over zijn (grootste?) liefhebberij*



*Burgemeester Ed d'Hondt begroet het kabinet van Prins Peter I bij de overdracht van de stadsleutel*

**Het oude, maar mooie Rode Dorp in Nijmegen Oost wordt afgebroken  
om in nieuwe luister te worden herbouwd.**

## Was er nog leven na mijn prinsenjaar?

Nou en of: heel veel vrijwilligerswerk, binnen en buiten de (Nijmeegse) carnavalswereld. Tot 2000 speelde ik vol overgave in Assekrus, het fameuze dweilorkest van Sint Anneke, dat helaas niet meer bestaat. Van Sint Anneke ben ik al vanaf 1996 president. Verder ben ik al geruime tijd lid van het kerkbestuur van de Emmaus-parochie, en ook bestuurslid van de buurtvereniging Milsbeek, mijn huidige woonplaats. Sinds 2002 ben ik lid in de Orde van Oranje Nassau.



Tijdens de Carnavalsmis in de Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg staan de pages Prins Peter I terzijde. Bij het werkbezoek aan de (toen nog EPON- nu Electrabel) centrale past een wat lossere houding.



## Een hecht team

Mooi was die tijd waarin ik met Melinda Greer van Het Geberste Kruukske, Ilonka Duijnstee van de Sint Stevenskrupers, Robbert van Veen van Kiek ze Kieke en Tonnie Phoelich van Al Mo We Krupe in 1996 het Prinsenkabinet van Knotsenburg mocht vormen. Mensen van diverse verenigingen die plotsklaps door chef protocol Carl Strik werden samengevoegd tot een (h)echt team dat het carnaval in Knotsenburg een jaar mocht voorgaan, letterlijk en figuurlijk.



**Boris Jeltsin begint aan zijn 2e periode als president van Rusland. Richard Krajicek wint als eerste Nederlander het prestigieuze tennistoernooi van Wimbledon. In de Amerikaanse stad Atlanta worden de 23e Olympische Spelen gehouden: voor Nederland is er 4 keer goud, 5 keer zilver en 10 keer brons.**