

1982

Jos II van Lier



Knots, bijl, harp: dat doet denken aan de 'Holzhackerbuben'

Een merkwaardig voorval

was het verzoek om een kiel op maat te leveren voor Burgemeester Frans Hermesen. We hebben er eentje laten maken, want zijn maat was niet te koop. Ook hebben we geweldig moeten lachen om de speech van ongeveer 30 minuten bij 't Swerte Schaop, waarin we bewust niets hebben gezegd. Gewoon lekker lang kletsen was dat.



Een verrukkelijk 1982

De mooiste herinneringen bewaar ik aan de prinsenproclamatie in een bomvolle en oerzellige Vereeniging, en niet te vergeten aan de dag erna, toen bloemen op de auto's en geschenken als Delftsblauwe vazen ons ten deel vielen. Een jaar met grandioze ontvangsten bij de verschillende carnavalsverenigingen en andere instellingen, als waren we de Sterren van het Jaar. Ook 'Ganssloan' op een heus paard bij de Onganse in Arnhem, samen met andere prinsen uit de regio, was een hoogtepunt. Het feest op de Limos met de Guys and Dolls was doldwaas en het carnaval op het Plein 44 met de Draaiende Knotsers, Marc Poldermans en Eric Huiskamp, maakten het Nimweegs gebeuren ook voor de jeugd zeer compleet. Ik bewaar ook mooie herinneringen aan de vier pages, die mij mochten begeleiden. Vooral bij de Hulsens was het met de pages een risicovolle onderneming in een volle zaal daklozen. Ik bewaar ook fijne herinneringen aan mijn adjudanten en chef protocol,



Grootste knelpunt? De schoenen van de pages... maar kennelijk niet bij de proclamatie. Op de achtergrond: de Kwakbergband en de Waoghalse.

1982 is het jaar, waarin het beeld van Mariken een kwart eeuw op de Grote Markt in Nijmegen staat, de oude parapluafabriek wordt gekraakt, en 'De Bisschop van Nijmegen' verschijnt: het boek van Albert Delahaye, dat een enorm tumult bij de Nijmeegse historici teweegbrengt.

die er samen elke keer weer een vreselijk mooi feest van maakten. Achter de schermen is er zeer veel gelachen om vergeten namen, verkeerde onderscheidingen en grapjes die niet zo bedoeld waren. Kortom: een verrukkelijk jaar 1982.

Prinsenkabinet 1982

Mooie herinneringen bewaart Jos I ook aan zijn Prinsenkabinet: de pages Angela Sanders en Edith Sjoerdsma, beiden afkomstig van De Slurfers, en de adjudanten Jos Hulsen van Sint Anneke en Hans de Leeuw van 't Swerte Schaop. Chef protocol was Gerrit van de Bovenkamp, een (niet altijd) stille kracht achter de schermen.



Is er nog leven na het prinschap?

Vanzelfsprekend: na het bemannen van diverse commissies voor de SOCN is er elk jaar opnieuw de inzet voor Kiek ze Kieke, mijn eigen vereniging: ik denk aan de presentatie van de seniorenmiddag en van de kindermiddag in de Hostent, en dat al 25 jaar. Zingen en opnames maken van Knotsenburgse schlagers, en ook het verkondigen van de 'Grootste leugen' zijn favoriete bezigheden. Met mijn trompet en medespelers van een dweilorkest probeer ik steeds weer de feestvreugde van de Knotsenburgers te verhogen. Bovendien gaan de kabinetten van Ruud I en Jos II al 25 jaar met Hemelvaart op weekend. De carnavalsfamilie wordt steeds groter. Jawel, er is nog leven na het prinschap, ook in het Prinsenvoort waaruit diverse waardevolle contacten zijn gegroeid.



Op de achtergrond Jan Kroese en Hans Alders

Prins Jos II: liefhebber van boeren en boerinnenkes

Nederland herinnert zich hoogstwaarschijnlijk de film van het ruimtewezen 'ET', de val van het kabinet van Agt II en natuurlijk de onbesliste Falklandoorlog tussen Argentinië en Engeland, het 1e Pausbezoek aan Engeland sinds 1531, en niet te vergeten de komst van Coca Cola Light.