

1973

Jan II van Wichen †



Adjutant Lauret de klos

In de tijd van Jan II bestond er nog geen prinsenwagen. Wel een auto waar prins en gevolg in konden zitten, oftewel je eigen auto of de auto van een van de adjudanten. Er werd om de beurt gereden en gedronken. Op een keer was adjudant Jan Lauret de klos. De niet-chauffeurs konden zich dus gerust een borrel permitteren. Jan Lauret stond voor de gelegenheid droog, dat zei hij tenminste. En aanvankelijk hadden de tochtgenoten ook geen reden om aan zijn nuchterheid te twijfelen. Chauffeur Lauret kweet zich voorbeeldig van zijn taak om het luidruchtige gezelschap naar alle uithoeken van Knotsenburg te brengen. Totdat het kabinet richting Sint Maartenskliniek moest. Een toeschouwer zag hen het terrein opstuiwen. De auto had rechtsaf gemoeten, maar ging een heel andere kant op. Prins Jan I moest naar de hoofdingang, maar belandde met zijn kabinet in een bloemperk. Alle gezichten stonden plotseling strak gericht op de chauffeur. Had de goede adjudant toch stiekem een paar borrels meegepikt, zo vroeg Jan van Wichen zich af. Hij moest het antwoord schuldig blijven.



Jan II was prins toen De Blauwe Schuit 25 jaar bestond



In 1973 zijn de NS actief in Nijmegen: het centraal station wordt verbouwd, en het nieuwe station Nijmegen-Dukenburg geopend. Oudere autorijders en fietsers herinneren zich waarschijnlijk de ingrijpende reconstructie van het Traianusplein.

Drink een borrel



Prins Jan II had een prachtig prinsenlied, namelijk: 'Drink een borrel, een glaasje bier of wijn, dat zal voor ieder in de stad het beste zijn.' Zijn prinsenlied wordt nog maandelijks gezongen na het officiële gedeelte van de bijeenkomst van de leden van het Prinsenconvent Knotsenburg. Het lied is een goede herinnering aan een fijne prins carnaval, die helaas op 3 februari 1996 op 69-jarige leeftijd in Nijmegen is overleden.

(NOG NIET) OFFICIELE CLUB VAN EX-PRINSEN

BULLETIN NR. 1

1. Bijeenkomst in Pub op 041082

Elf (11!) ex-prinsen gaven acte de présence, t.w. Louis, Toon, Theo II, Jan II, Carol, Jan III, Ad, Piet, Winfried, Dick en Jos II. John had vakantie (alweer?); Theo I vermoedelijk een bejaardenavond, Jan I was ook op vakantie, Maarten sukkelde met zijn rug (beterschap!), Frans had een vergadering. Van de anderen helaas geen bericht. Van de "commissie" trad Theo II op als woordvoerder en explicateur; hij was voorzien van tekeningen.

Wat hebben we na de gebruikelijke biertjes etc. etc. besloten?

- a. Een optreden van ex-prinsen tijdens de prinsenproclamatie 1983. Als men mee wil doen, is men van harte welkom. Het optreden zou moeten plaatsvinden vlak voordat de Lucky Scouts de zaal oppeppen om de nieuwe prins in te luiden. Het "nummer" is een schets waarbij de ex-en als keurmeesters van het nieuwe kabinet optreden naar een idee van de STER-reclame over Duyvis pinda's O.K.!

De eerste repetitie vindt plaats op zaterdag 20 november a.s. in het Kolpinghuis van 11.00 tot 12.00 uur.

S.v.p. op tijd aanwezig zijn. Carol zorgt voor zaalruimte. Het is de bedoeling om na 20/11 steeds op zaterdag te repeteren, zelfde tijd, zelfde plaats. Maandag 25/10 20.30 uur gaan Dick en Jan II bij Theo II op bezoek om te proberen het nummer van tekst (+ lied?) te voorzien. Adres Theo II: Oude Kleefsebaan 57, Berg en Dal. Theo weet wat Dick en Jan drinken. Heeft Ad nog tekstsuggesties nu Dries vaker bij Eugenie is?

- b. Vaste prik voor ex-prinsen.
1. Afscheid prins. Kleding: smoking (èn schaartje).
 2. Prinsenproclamatie. Kleding: rok (èn schaartje).
 3. Receptie nieuwe prins daags daarna; 12.30 verzamelen in Pub. Kleding: rok (èn schaartje).
 4. Carnavalszondag. 's Avonds met busje op stap, hetzelfde als vorig jaar, voor kleding graag nieuwe ideeën van Carol en Ad, die wederom voor organisatie zorgen.
- c. Commissiewerk.
Voorlopig zijn wat taken verdeeld, Theo II is woordvoerder en regisseur; Winfried zorgt voor attributen; Jan II is de "schrijver" (zie dit bulletin) en verzamelt bijdragen om portokosten e.d. te dekken. Zo hebben op 4/10 alle ex-en fl. 10,= betaald, waarvan de algemene consumpties en de portokosten zijn gedekt. Er resteert nog fl. 20,= te reserveren voor portokosten.

Dat was 't dan. O.K.? Tot 20/11 11.00 uur Kolpinghuis!
3x schaar - alaf!

Jan II

Prinsenkabinet

In het kabinet van Prins Jan I waren 'slechts' twee verenigingen vertegenwoordigd: De Blauwe Schuit met de prins zelf en page Marijke Kokke. De tweede page, Gonnie Burgers, was 'afgestaan' door Het Geberste Kruukske. De drie overige leden waren 'neutraal' zoals dat toen heette: page Marlène Broekhuizen, en de adjudanten Jan Lauret en Jef Wessels.



Na zijn prinsenjaar

bleef Jan van Wichen, die in zijn werkzame leven personeelschef bij Smit Transformatoren was, lid van het befaamde muzikale trio De Kwinks. Hij was in 1981 een van de oprichters en gangmakers van het Prinsenconvent, onder meer als 'bijeenoerper' en schrijver van de 'Bulletins', nr 1 tot en met nr 54. Een groot deel van zijn vrije tijd besteedde Jan aan de ziekenomroep van het CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis).

Ajax wint in Belgrado de Europacup 1 door een 0-1 overwinning op Juventus.

Juliana is 25 jaar Koningin: Nederland viert in september 1973 drie dagen lang Koninginnefeest, terwijl het rood-witte kabinet den Uyl na een moeizame kabinetsformatie betrekkelijk stevig aan de macht is.