

1988

Frans III Hendriks



Herinneringen te over

Allereerst de proclamatie: omdat ik destijds bij Centraal Beheer werkte, werd ik in De Vereeniging uit een grote telefoon getoverd. Dat ging gelukkig allemaal goed, dus 'Even Apeldoorn bellen' was niet nodig. Als prins ben ik trouwens begonnen een stukje commercie te brengen in het carnavalsgebeuren, door het uitbrengen van stickers, posters, buttons enzovoorts, waar menigeen nogal sceptisch tegenover stond. Nu, jaren later, is gebleken dat sponsoring een niet weg te denken onderdeel is geworden van het carnavalsgebeuren. Ik bewaar vele leuke herinneringen aan de periode dat ik prins was. De sleuteloverdracht met Ien Dales vergeet ik nooit meer. Ook buiten de stadsgrenzen heb ik enorm genoten. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn uitstapjes naar de Veldschuur in Malden, aan het Prinsentreffen in Kleef en aan de Herenzitting in Siegburg. Wat me vooral ook is bij gebleven is het bezoek aan WNO. Een van de gehandicapten, Ans, was zo enthousiast over mij dat zij mij nog jarenlang daarna kaarten bleef sturen. Dat zijn de hartverwarmende dingen die het prins-zijn een extra dimensie geven. Dat het Kolpinghuis destijds als prinsenvaleis fungeerde, was voor mij een logisch verhaal, gezien het feit dat ik van jongs af aan nauw betrokken ben geweest bij het wel en wee van het Kolpinghuis. Al met al is het prins-zijn in Knotsenburg een heel aparte en verrijkende ervaring. Als je het geluk hebt als Prins van Knotsenburg te worden gekozen, ligt de verantwoordelijkheid grotendeels bij jezelf om een zinvolle invulling te geven aan deze taak en plezier en soms ook serieuze zaken op een juiste wijze te combineren.



Na de sleuteloverdracht in de Schepenhof van het Stadhuis spreekt Burgemeester Ien Dales de Knotsenburgers toe, geflankeerd door Prins Frans III en Jeugdprins Harold I (Smeeman). De burgemeester is de sleutel kwijt maar houdt recht van spreken.



The Masters of Motocross zetten in 1988 het Goffertstadion op stelten via een parcours op en langs de grasmat, over de wielervebaan en tribunes. Bij sloopwerkzaamheden komt (toevallig) de Stratemakerstoren te voorschijn. De wijk Jonkerbosch vergroot het woningareaal.



Prinsenkabinet met variatie

Adjudant Gerard Heijnen heeft een mooie snor, en adjudant Arie Willems een fraaie baard. Page Miranda van de Brink is een blondine, en page Hellen van Lieshout een brunette. En Frans III? Even goedlachs als de leden van zijn kabinet.



Aanval de beste verdediging

Een goed begin is het halve werk, wordt wel eens gezegd. Al bij mijn proclamatie heb ik tegen de regels gezondigd. Het winnende liedje van het songfestival van Kiek ze Kieke wordt altijd ten gehore gebracht tijdens de proclamatie. Maar er was een probleem: het orkest kon het liedje niet spelen, dus geen optreden. Ik heb echter, tegen alle adviezen in, toch de orkestband laten afspeelen. 'In de orde van' kon alsnog het winnende lied brengen. Het was achteraf een groot succes.



Frans III ontmoet 'good old' Theo I (Eikmans), niet als Graodus fan Nimwegen maar als ex-prins van Knotsenburg, die met page Hellen de situatie ernstiger inschat dan page Miranda en zijn verre opvolger

Natuurlijk

is er volop leven na een prinsenjaar. Ik ben al heel wat jaren bestuurslid van de Stichting Herenzitting Knotsenburg. Ook heb ik de mogelijkheid om vanuit mijn bedrijf een aantal carnavalsactiviteiten in Knotsenburg te sponsoren.

Bij de Olympische Winterspelen behaalt schaatsster Yvonne van Gennip 3 gouden medailles. 1988 is ook het jaar van de ontvoeringszaak met trieste afloop van Gerrit-Jan Heijn, met Ferdi E. als dader. Vadertje Drees overlijdt op 101-jarige leeftijd. PSV tenslotte wint de Europa Cup.