

1977

Frans I Vleugelers



Herinneringen

ophalen is even plezierig als moeilijk. Plezierig omdat oude tijden herleven, maar ook moeilijk omdat na meer dan dertig jaar het geheugen danig moet worden opgefrist. Fotoalbums geven gelukkig wat houvast. Wat ik mij goed herinner is de bouw van de brug over de Voerweg, die door Burgemeester Theo de Graaf en ons kabinet feestelijk werd geopend. In 1977 werd het dweilorkest van De Blauwe Schuit opgericht. Omdat het orkest letterlijk en figuurlijk nog geen naam had, heb ik ze toen maar de 'Blue Mops' gedoopt. Onder die gekleurde naam speelt het intussen befaamde orkest nog steeds de sterren van de hemel. Ik blijf even bij de muziek: in mijn prinsenjaar kwam de eerste Nijmeegse carnavalsplaat uit. Later zouden er nog veel volgen. Bij al deze mooie herinneringen hoort natuurlijk ook de carnavalsoptocht. Het doorgaan van de optocht hing in 1977 aan een zijden draadje, want die zondagmorgen sneeuwde het hevig. Uiteindelijk werd besloten om de wagens en de groepen toch te laten starten. Een groot deel van de carnavalswagens werd destijds in Terminus gebouwd. Terminus lag aan wat nu het Joris Ivensplein heet. Via de Parkweg trok de stoet vervolgens langs de Doddendaal naar het Kolpinghuis om vandaar de echte zegetocht te beginnen. In die tijd stond de pers overigens zeer positief tegenover het carnaval. Met name journalist Harry Janssen en fotograaf Jan van Leeuwen van de Gelderlander waren overal aanwezig. Zij wisten op onnavolgbare wijze werk en carnaval te combineren. Al met al was het een tijd, waar je ook na ruim dertig jaar nog met plezier op terug kijkt, zelfs wanneer je je moet laten welgevalen ingepakt te worden.



Burgemeester de Graaf heeft plezier in het tappen op de Blauwe Steen; Frans I wacht af



Voor een wijnliefhebber behoeft de prinsenonderscheiding geen uitleg: de druiven zijn niet zuur

In 1977 verschijnt geen carnavalskrant, omdat het personeel van De Gelderlander besloten had langdurig te staken. Burgemeester Theo de Graaf gaat met pensioen: op de afscheidsavond in De Vereniging met een uiterst ontspannen eerste burger is ook een delegatie van het Nijmeegs carnaval.

Prinsenkabinet

Op adjudant Gerrit van de Bovenkamp na bestond het kabinet van Frans I - zelf een stevig aanhanger van Sint Anneke - uit echte carnavalisten. Adjudant Ruud de Vries was afkomstig van De Waoterjokers. De pages Hanny Stam en Hettie Willems wisten zich gesteund door respectievelijk De Grasschoppers en De Slurfers. Het kabinet van Frans I was een echte eenheid. 'Als wij onze bezoeken hadden afgelegd werd er bij mij thuis nog lang nagepraat, nagelachen, nagedronken, nagefeest. Prachtig! Het was de tijd dat mijn huis ons thuishonk was geworden en mijn gezin in plaats van twee uit zes personen bestond: iedereen deed alsof hij thuis was door te koken, te douchen, te rusten. Zelfs de hond werd uitgelaten.'



Hokken?

Theo Draat, de voorzitter van de SOCN, kwam bij mij op visite. Ik woonde samen, toen geen wijd verbreid verschijnsel. Na een uur over koetjes en kalfjes gesproken te hebben, vroeg hij mij eindelijk of ik prins carnaval wilde worden. Na daar positief op gereageerd te hebben, vroeg hij mij wel erover na te denken voor de proclamatie te trouwen, want een prins die hokte, dat kon toch echt niet.

Na mijn prinsenjaar

was ik geruime tijd - van 1978 tot 1983 - lid van het SOCN-bestuur, waarin ik verantwoordelijk was voor de prinsenproclamatie. Het verenigingsleven is blijven boeien en trekken: vanaf 2005 ben ik voorzitter van de NEC-amateurs.



Twee Blue Mops blazen in de Schepenhof 'de sterren van de hemel' (aldus Frans I)



Frans I na de ontluistering op de schouders van zijn adjudanten

Jimmy Carter wordt de 39e president van de Amerika. Paulus VI is paus in Rome. Premier Joop den Uyl komt met zijn kabinet ten val. De zomertijd wordt alleen in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk 'gevierd'. Pieter Menten en de gijzelingsacties in De Punt en Bovensmilde halen alle kranten.