

1990

Ed I Frinsel



Herinneringen



De ware politiemans verloochent zijn functie nooit

Binnen een prinsenseizoen zijn er zoveel mooie herinneringen, die je graag met iedereen wilt delen. Het is ondoenlijk om in kort bestek alle mooie en fijne herinneringen te laten herleven. Van de kennismaking met wijlen Burgemeester Dales, daarna alle geheime maar plezierige voorbereidingsavonden, de prinsenproclamatie, alle bezoeken aan de verenigingen, de zotte carnavalsdagen, de fraaie optocht en ja: zelfs aan het afscheid heb ik vele mooie herinneringen overgehouden. Die herinneringen blijf ik in lengte van dagen en jaren koesteren, omdat het voorrecht prins te mogen zijn een belevenis is, die nauwelijks te beschrijven is. Hoewel: de beelden tellen ook mee.

Vroege paniek

Een merkwaardig voorval gebeurde op de dag nadat ik volmondig ja had gezegd tegen Wiet Benda, de voorzitter van de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen. Om direct spijkers met koppen te slaan spraken we op zondag af bij chef protocol Carl Strik. Tijdens de koffie met gebak werd druk gediscussieerd over de samenstelling van het kabinet. Het gesprek werd wreed verstoord door de deurbel, die onophoudelijk bleef rinkelen. Toen iemand naar buiten keek, bleek een familielid van een



ex-prins aan de deur te staan. U begrijpt dat de paniek toesloeg want in carnavalskringen geldt ook $1+1=2!!!$ Samen met mijn vrouw Karin verliet ik spoorslags het pand via de achterdeur. In de tijd dat het bezoek werd binnengelaten kon mijn vrouw achter het stuur van onze auto plaatsnemen en ik ongezien op de achterbank duiken. Liggend op de achterbank scheurde het voertuig de straat uit. We hebben er achteraf nog vele malen om gelachen.



Muziek maken staat hoog in Ed's vaandel

In 1990 wordt Ed d'Hondt (PvdA) benoemd tot burgemeester van Nijmegen, als opvolger van Ien Dales, die eind 1989 in het kabinet Lubbers III was opgenomen als minister van binnenlandse zaken. Het Takenhofplein raakt de Blokken van Struycken kwijt.

Geheimhouding

Het grootste knelpunt van ons (en ieder) kabinet was wel de geheimhouding tot de proclamatie. Gedurende het voorseizoen kwamen we vele avonden bij elkaar: telkens zochten we naar een nieuwe methode om maar niet samen gezien te worden. Naarmate de proclamatie nadert lijkt het alsof iedereen in Knotsenburg weet wie de nieuwe prins zal worden. Niet alleen tijdens de bijeenkomsten van je eigen vereniging, maar ook tijdens de vele optredens met dweilorkest 't Assekrus werd je soms onderworpen aan een waar kruisverhoor. Als je dan op een avond laat een telefoontje krijgt en je hoort dat mensen het nieuwe prinsenlied (toen was er nog geen standaard lied) zingen, dan zakt de moed in je schoenen. Uiteindelijk is alles goed gekomen en bleek de onthulling voor velen toch nog een verrassing.



Prinsenkabinet met een vrije vogel

Het kabinet van Prins Ed I, die zelf afkomstig was (en nog is) van Sint Anneke kende een zogenaamde 'vrije vogel': page Sabine van de Kley. De tweede page Carin van de Heuvel kwam ook van Sint Anneke. Het Geberste Kruukske was ook goed vertegenwoordigd in de persoon van Bert Eigenhuisen, en via chef protocol Carl Strik. De tweede adjutant was Theo van Gent van de carnavalsvereniging Kiek ze Kieke.



Na het prinschap

ben ik enkele jaren actief senator en bestuurslid geweest van Sint Anneke, waar ik eresenator ben geworden. Inmiddels zijn er sinds 1990 al heel wat jaren verstreken. Ik ben na het volgen van enkele studies in 2007 begonnen als docent aan de politieacademie. Deze werkzaamheden vergen dusdanig veel tijd dat er niet veel meer overblijft om als actief senator werkzaam te zijn.



Proosten met Wim Winters en Ed Kokke bij het Gemeentepils (van Heineken)

Storm

Knotsenburg werd op carnavalsmaandag geconfronteerd met een zware storm. Op maandagochtend was de prinsenauto wat verlaat omdat het bord van de auto was gewaaid. Tijdens het prinsenontbijt in de Hostent op Plein 1944 waaiden enkele platen weg. Omdat de situatie niet veilig leek, zijn we ijlings vertrokken. Later hoorden wij, dat in enkele dorpen feesttenten volledig waren weggewaaid. Van een echte dweildag was geen sprake. Het tappen van het eerste pilsje werd daarom verplaatst naar de hal van het gemeentehuis.

Ver weg, maar Boris Jeltsin wordt gekozen tot president van Rusland. Nog meer politiek: het afscheid van 'Ijzeren Dame' Margaret Thatcher, die elf jaar lang met harde hand over Groot Brittanië had geheerst. Nederland verliest zanger Nico Haak, columnist Nico Scheepmaker en humorist Max Tailleu.