

1981 Dick I Huisman



Zenuwen voor de proclamatie

Het begin was mooi: de plezierige kennismaking met de voor mij onbekende pages, 'geleverd' door dansschool Vermeulen. Het blijken bijzonder leuke, aardige meiden te zijn. Ook mooi was het oefenen van de 'opkomst' in de kapperszaak van chef protocol Ton van de Laar. De adjudanten blinken bepaald niet uit in het ritmisch voortbewegen. Zelf was ik een uur voor de proclamatie nog doodziek van de zenuwen, omdat ik nog nooit een woord in het openbaar had gesproken. Maar de proclamatie verliep prima.



Proclamatie van Prins Dick I op 10 januari 1981 in De Vereeniging. Achter het prinsenkabinet staat de dansgarde van de Nijmeegse Jokers



Opvallende gebeurtenissen

Allereerst: het grote verschil tussen een geweldig bezoek in De Vereeniging bij de verkiezing van 't Grootste Swerte Schaop en - meteen daarna - de ontvangst in een zaaltje met een Raad van Elf en zes bezoekers in fel gekleurde jasjes, die tamelijk onbekwaam om het biljart heen hangen. Dat was een hele omschakeling, net zo als het 'grote enthousiasme', waarmee de pages de bewoners van De Hulsen kussen tijdens een van de vele sociale avonden. Met adjudanten kun je ook wat beleven: neem de adjudant, die de grote prinsensteek van het busje rijdt omdat hij de overkapping van Joachim en Anna verkeerd inschat. Het was overigens dezelfde adjudant, die de chaotische eigenschappen van deze prins perfect weet te regelen (Peter Saleming, bedankt!). Opvallend was ook het bezoek aan het Sportfondsenbad Oost, waar de zoveel duizendste bezoeker werd ontvangen. Prins Dick I in zwembroek maar met ambtsketen om en prinsensteek op. Over protocol gesproken. De Zondagkrant schrijft, dat je de beste prins aller tijden

Piersonrellen, bijna oorlog in de stad. Radio Rataplan, een linkse zender, geeft informatie over wat er gebeurde. Gaat de optocht door? Ja, bij het Stadhuis wordt Burgemeester Frans Hermsen beschermd door ME-ers. Ad Lansink speelt een belangrijke rol. Hij viert, vermomd met een baardje, toch carnaval.

bent. Flauwekul natuurlijk, maar wel leuk om je collega's mee te jennen. Wat ik ook niet vergeet is de niet zo erg protocolaire ontvangst door President Hans Soulier van De Grasschoppers, oftewel: wie bracht het grootste gewicht op de weegschaal? Geef mij maar de toeters en bellen bij de ontvangsten door De Waoterjokers, waarbij de warmte van die club uitstraalt. Dat gaf je steeds weer een prima gevoel. Bij de herinneringen aan zo'n 240 bezoeken en gebeurtenissen overheerst maar een gevoel: het is fantastisch om een keer in Nijmegen prins carnaval te mogen zijn.



Prinsenkabinet

De 'Blauwe Schuiter' Prins Dick I trof in zijn kabinet twee pages, die tot de vaste groep van dansschool Vermeulen behoorden: Marian Swinkels-Peters en Marian Gielens. Peter Saleming van Het Geberste Kruukske en de ongebonden Lody Glaser stonden hem als adjudant terzijde, terwijl Ton van de Laar, ook van De Blauwe Schuit, als zeer ervaren chef protocol optrad.

Van 1948 en 1959 naar 1981: 11 slaat de klok

Dick I riep in 1981, zoals een Prins van Knotsenburg betaamt, iedereen op om een groot knotsgoed carnaval te vieren, omdat 1959 tweeëntwintig jaar geleden was en 1948 drieëndertig jaar. De achtergrond van de jaartallen was niet duidelijk, maar de boodschap 'Nijmegen blijft lachen' wel. De 11 proclamatiepunten van Dick I weerspiegelen de actualiteit van toen; de markt op Kelfkensbos, het vertrek van Leen Looyen, de Nacht van de Lach, seksbioscoop Le Paris, de uitbreidingsplannen van Nijmegen, de Lindenberg geschikt voor rolstoelen, woningen op de Waalmuur, de Zeigelhofgarage, de Cityschool, Nimweegs mot blijven en Hoempa, hoempapa, tsieng boem: het prinselied van 1981: decibellen uit blaaskapellen.

Is er leven na het prinschap?

Vanzelfsprekend: aanvankelijk bij de Blauwe Schuit, maar al vrij snel na het prinsjaar in de gelederen van het pas opgerichte Prinsenconvent, waar ik vanaf het prille begin betrokken ben bij de organisatie en regie van de Herenzittingen: een succesvolle Knotsenburgse traditie, waarvan de kiem in Siegburg ligt.



**Wat gebeurde er in 1981 in Nederland? AZ Alkmaar wordt kampioen. Met Jantje Peters nog wel!
108 dagen na de verkiezingen komt een kabinet van CDA, PvdA en D'66 tot stand. Premier wordt Dries van Agt,
terwijl Joop den Uyl en Jan Terlouw de functie van vicepremier krijgen.**