

2000

Bas I Teurlings



De achterkant van de olifant verbeeldt het einde van De Slurfers. De Doemaarwatjes blijven, met een CD, en Bas I blijft ook als een goede fysiotherapeut, die iedereen behandelt, tot een pop(petje) toe.

Niet deunen maar doen

Als afsluiting van bijna 33 jaar Slurfers mocht ik Prins zijn van Knotsenburg. Natuurlijk was dit een bijzondere eer voor mij en Trees. En als je dat mag doen met een kabinet bestaande uit Anja, Bianca, Jan en Sep en natuurlijk hun aanhang, Walter, Vincent, Ria en Monique, dan is dat op zich al een hoogtepunt in je leven, dat je nooit



meer zult vergeten. Als je dan ook nog 'Knotsenburg' mag voorgaan het jaar 2000 in, dan kun je zeggen dat dat het mooiste is, wat een prins kan meemaken in zijn kabinetsperiode. Maar het kan nog spectaculairder. Namelijk als je op de zaterdag van het carnaval rond 9.30 uur vijf lakeien over de vloer krijgt, die vanaf dat moment de volledige regie van die dag overnemen, zonder ook maar een woord te zeggen. Je wordt door hen aangekleed, ze schenken je koffie in, zetten er op een zilveren dienblad een borrel naast, begeleiden je pages en adjudanten en jezelf naar de prinsenbus en gaan je dan voor naar Quirin's, waar ze je op gepaste wijze kortstondig overleveren aan de SOCN. Je denkt dan als prins, dat die vijf je toch wel op een bijzondere manier in de watten leggen. Maar als je dan na een half uur aan de hand van je eigen lakei de Grotestraat op draait en je ziet daar een rode loper uitgerold liggen met een baldakijn erboven en minstens vijftig lakeien ernaast, dan schiet zelfs bij deze prins het gemoed vol. Vijftig vrienden en vriendinnen van de Slurfers zetten jou en je kabinet zo in het Knotsenburg van 2000 neer. Ze gaan je voor naar het Stadhuis voor de sleuteloverdracht. Ze dansen aan je voeten de klompendans. Ze gaan je in een bus vooruit om bij alle bezoeken van die dag je binnen te halen zoals het een echte prins betaamt. Een hofhouding die de hele dag niet van wijken weet, om zes uur meegaat eten bij Mercure en 's avonds wederom acte de présence geeft. Als je dit allemaal mag meemaken als prins en als kabinet, dan mag je spreken van een super, gaaf, te gek, keigoed... ..toppie hoogtepunt, dat geen enkele prins voor jou heeft meegemaakt en wat ook geen enkele



**Nijmegen begint het nieuwe millenium met een feestelijke jaarwisseling op en rond het Keizer Karelplein.
Het Takenhofplein krijgt een (nog steeds) goed werkende fontein.
De opening van de Marikenstraat levert een nieuwe trekpleister voor de binnenstad op.**



Bas I onderscheidt een non

prins na jou zal meemaken. Voor mij en mijn kabinet staat dit begin op het netvlies gegraveerd. Wij zullen onze vrienden daar tot in lengte van dagen dankbaar voor zijn. Zij voldeden volledig aan ons motto: Niet deunen maar doen.

Sociaal en betrokken

Wie de kans krijgt om het plakboek van Bas I door te bladeren ontdekt snel, dat de zingende prins van 2000 - actief lid van de beroemde zanggroep 'De Doemaarwatjes' - niet alleen een innemend maar ook een sociaal en betrokken carnavalst is. Zijn bezoek aan het kloosterverzorgingshuis aan de Kerkstraat in

Nijmegen bewijst dat evenzeer als de ontmoeting met ex-prins Theo I (Eikmans), alias Graodus fan Nimwegen in het verpleeghuis Irene op Dekkerswald. De befaamde zanger en buutreedner van weleer stelde het bezoek van zijn verre opvolger op hoge prijs.

Na het prinschap

is er nog voldoende te beleven voor Bas I. Zijn grote creativiteit komt hem van pas bij diverse activiteiten van het Prinsenconvent. Denk maar aan de 'Living Statues' bij de onthulling van de Hommage aan de Sint Steven. Maar bezoek ook de Carnavalsmis, en zie wat Bas met zijn commissie en de pastores daar elk jaar weer van maakt.



Bas I ontmoet Graodus fan Nimwegen



Prins Bas I spreekt, onderscheidt zijn trotse vader en zingt met de overige Doemaarwatjes Miel Teurlings en Jan Pennings



George W. Bush wordt de 43e president van de VS. Bram Peper, minister van binnenlandse zaken treedt af vanwege onverantwoorde declaraties als burgemeester van Rotterdam. Nederland vergaart op de Olympische Spelen in Sydney 25 (waarvan 12 gouden) medailles. Op de medaillieranglijst wordt Nederland 8e.