

1995

André I Smeeman

Grootste knelpunt

De communicatie in Knotsenburg liet soms te wensen over. Ik doel niet op de fijne gesprekken met carnavalisten, maar wel op de afgesproken en achteraf gerealiseerde bezoektijden. Het kostte veel moeite om het rij- en praatschema enigszins in de hand te houden.



Prins André I ten voeten uit: zingen - zwaaien - zwieren

Mooiste herinnering(en)

Voor mij was de prinsenproclamatie in de bomvolle Vereeniging het absolute hoogtepunt van mijn prinsdom. Ook heb ik met mijn kabinet volop genoten van de vele plezierige bezoeken aan verenigingen. Veel waardering had ik voor de creativiteit van de carnavalsverenigingen. Ik denk daarbij in het bijzonder aan het bezoek bij de kinderen van de Winkelsteeg. De optocht was ook een fantastische belevenis. Geloof het of niet, maar ook de ontluistering in het Prinsenvaleis (toen de Spiegeltent), feitelijk het echte afscheid van Knotsenburg, was onvergetelijk dank zij de inzet van de Slurfers en het Swerte Schaop.



Op bezoek bij de hossende Heikneuters: André I verliest bijna zijn steek door de topzware veren



Nijmegen telt 147.561 inwoners, niet allemaal carnavalisten, maar maakt wel kennis met de wereldhit van André Rieu, de Second Waltz tijdens het Knotsenburgse Kernefals Konsert in De Vereeniging: het laatste optreden van André Rieu met zijn Salonorkest, het einde van een mooie reeks carnavalsconcerten.

Prinsenkabinet

Ook Prins André, afkomstig van 't Swerte Schaop, had de beschikking over een ervaren kabinet. Adjudant Mike Kokke was een bekende Slurfer en blies bovendien trompet in de Pretband. Adjudant Peter Benders was lid van Sint Anneke, terwijl page Natasja Hendriks, dochter van Frans III, de Geberste Kruuk vertegenwoordigde. Bianca Dahrs behoorde niet tot een carnavalsvereniging, maar had snel door hoe alles ging en moest, ook dank zij chef protocol Carl Strik, die twee jaar later Prins Carl I zou heten.



Praten en zingen



Er is heel veel leven na de ontluistering als Prins van Knotsenburg, ook al heb ik in 1999 het voorzitterschap van 't Swerte Schaop neergelegd. Als President van 't Schaop ben ik teruggetreden in 2002. Wel ben ik nog steeds actief op de Bühne met zanggroep de Rammers - inmiddels al 25 jaar - en in de smartlappenscène met mijn maatje Ton Janssen. Trouwens, via het Prinsenconvent is er het hele jaar

door nog heel veel te (be)leven. Ook ben ik al weer enkele jaren actief als regisseur binnen de stichting Prinsentreffen Nijmegen. De Jan Massinkhal, waar deze internationale happening jaarlijks plaatsvindt, ken ik dus van buiten en van binnen.

Merkwaardigste voorval

Een wel heel aparte - en in zekere zin ook trieste - belevenis was het 'ten grave dragen' van de Vastenaovond Knonne, de carnavalsvereniging van de militairen van de Koninklijke Luchtmacht, die destijds op de LIMOS waren gelegerd. Menig ex-prins herinnert zich het befaamde Hengstenbal, dat op donderdag voor carnaval door de Knonne georganiseerd werd in de alleen met mannen (en bier) gevulde onderofficiersmess.



*Op bezoek bij De Geberste Kruuk
Harrie van Megen kijkt tevreden*

Nederland herinnert zich wellicht, dat Oostenrijk, Finland en Zweden toetraden tot de Europese Unie. Het Japanse Kóbé wordt door een verschrikkelijke aardbeving getroffen met als gevolg duizenden doden. Schrijver en presentator Ischa Meijer overlijdt onverwachts.