

SCHAARALAAF

55e (echte) bulletin van het Knotsenburger
Prinsenconvent

maart 1989

Wisseling van de wacht

Good 'young' Jan II (van Wichen) heeft heel wat jaren wacht gehouden voor het Knotsenburger prinsendom: achterwacht wel te verstaan, bier- en nachtwacht tegelijk. En auteur van de onmisbare bulletins, zoals de voorzanger van het prinsenventer lijslied zijn regelmatige schrijfsels placht te noemen. De wisseling van de wacht vindt plaats bij het verschijnen van het vijf maal elfde bulletin, een coproductie van de gaande en komende redacteur. Jan II en Ad I roepen samen 'Schaaralaaf', voor de vijf en vijftigste keer, oproep ook voor de zoveelste bijeenkomst in de Prinsenhoek, op 2 maart a.s.. Het zonnige carnaval is voorbij, maar er valt nog heel wat te doen.

Vergaderen of iets anders?

De uitnodiging van de Stadsherberg om op gepaste wijze na te praten over Knotsenburg 1989 is weliswaar in dank aanvaard – een losse bijeenkomst met de vaste partners op 3 maart, dat was de voorlopige afspraak – maar helaas: de ontmoeting kan op die datum geen doorgang vinden, omdat de herbergier al volgeboekt bleek. Dat betekent, dat de maandelijkse 'vergadering' op 2 maart a.s. gewoon doorgaat. Let wel dus: en kom op donderdag 2 maart 1989, vanaf 9.30 uur naar de Prinsenhoek in de Vereniging.

Opnieuw: de herenzitting

De herenzitting 1990, de vijfde in een destijds waarschijnlijk onvermoede reeks, is al in aanbouw, zo melden welingelichte kringen. Terecht natuurlijk. Intussen blijven commentaren en suggesties binnenkomen. Een tweede terugblik lijkt nuttig, al was het alleen al om het Kolpinghuis te grieveven. Valt de Vereniging echt af voor 1990, dan behoeft de Arnhemse Eurodome nergens op te rekenen. In ernst: na- en vooruitpraten, dat is ook op 2 maart een punt voor de agenda, evenals het afscheid van



Prins Hans II op 5 maart 1989. Uit- en inluiden, dat blijft het parool. Borrel, bier of wijn, een chanson d'amour, dat zal er zijn. En de traditionele taart natuurlijk, wanneer Jan III Plukvogel (terug van weggeweest?) dat goed vindt..

Kruker kroniek

De Geberste Kruuk viert feest op 11 en 12 maart a.s., ondermeer met een expositie van het 'Knotsenburger en Kruker Kunnen'. Het Prinsenconvent heeft lieflijke medewerking toegezegd, en spullen via de conventsleden, die ongetwijfeld kostbare trofeen bewaard hebben. 'Beprijsing' van een (markt)kraam in het Kolpinghuis, op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, dat moet een uitdaging zijn voor de navolgende leden van het convent, die al eerder hun aanwezigheid hebben toegezegd: Piet Bruins, Harm Scheepbouwer, Jan van Wichen en Ad Lansink op zaterdag; John Bertine, Dick Huisman, Winfried Smolders (en ook: Piet, Jan en Ad) op zondag. Willen de genoemde ex-prinsen onderling een tijd van aanwezigheid afspreken. Of zijn de volle vier uur niet teveel van het slechte? De nog niet genoemde kollegas zijn ook welkom, desnoods om de kraam van de Herenzitting te bemannen: kaartverkoop voor 1990, of een eenvoudige ideebus? De vrienden van De Geberste Kruuk (en Carol I) rekenen op ons. Een driemaal schaaralaaf, tot 2, 5, 11 en/of 12 maart, van Jan II en Ad I, die nog een zakelijke mededeling hebben te doen omtrent de achterwacht, ander gezegd: het kontaktadres vanaf 15 maart 1989.

Kontaktadres

Mededelingen en andere zaken voor het Prinsenconvent kunnen worden gezonden naar het nieuwe kontaktadres: Willem Schiffstraat 3, 6525 BP te Nijmegen. De (niet altijd) beschikbare telefoon kent nummer 226988.