

2016

Stasiu I Teunissen



Prinsenonderscheiding 2016

De Prinsenonderscheiding heb ik zelf mogen ontwerpen. Het belangrijkste was om mijn passie voor zingen en presenteren naar voren te laten komen. Daarom de keuze voor de microfoon. En alles natuurlijk ingekleurd met typische Nijmeegse elementen, zoals de skyline van Nijmegen. Voor het lint heb ik een uitstapje gemaakt naar de kleuren rood, groen en zwart om ook mijn liefde voor N.E.C. te laten zien.

Tussen Kunst of Kitsch

In het voorjaar van 2015 werd ik gevraagd om Prins van Knotsenburg te worden en vanaf dat moment is het in je hoofd iedere dag carnaval. Het motto "Knotsenburg uit de Kunst" bood natuurlijk veel mogelijkheden om onze stempel op het carnavalseizoen te drukken. Maar vooral ook om de schoonheid van Knotsenburg te laten zien. Daarom kozen we voor het motto "Tussen Kunst of Kitsch is ons om het even, laat je horen en zien in het Knotsenburgse leven". Ik heb kunstenaar Bart Latta gevraagd een exclusief aandenken te maken met o.a. de Ridder van Knotsenburg, het Goffertstadion en diverse Nijmeegse monumenten. Dit kunstwerk hebben we gepromoot tijdens onze bezoeken. We hebben daarmee veel mensen gelukkig kunnen maken. Zelfs nu nog is er vraag naar het kunstwerk: dat is wel bijzonder.

De aanloop naar de Proclamatie was heel speciaal, maar vooral ook de avond zelf. Geheel toevallig had ik een rol in de openingsact en mocht ik vlak voor de proclamatie ook schitteren met de Valentino's. Het is niet te beschrijven hoe ik me op die avond voelde. Daarna leef je in een grote roes en probeer je alles bewust mee te maken en vooral optimaal te genieten.

Carnaval is een sociaal feest: ook in de kerstperiode hebben we daar onze eigen draai aan gegeven. We zijn als Kabinet enkele avonden op pad geweest om Knotsenburgers te bezoeken die een extra 'steuntje in de rug' verdienen. Ondanks dat we in burger waren (het was immers advent), hebben deze bezoeken enorm veel indruk gemaakt.

Hoogtepunten

Ik kijk met enorm veel plezier terug op mijn Prinsschap. Naast de vele gezellige bezoeken en ontmoetingen, koester ik hele mooie herinneringen aan de sociale zittingen. Niet in de laatste plaats het bezoek aan Dekkerswald waar ik mijn vader in het zonnetje mocht zetten. Maar ook mijn preek tijdens de carnavalsmis, de optocht, het oplezen van de opstelling in het Goffertstadion, het met Dennis Gentenaar als Sinterklaas de Herenzitting bezoeken en het verrassen van 400 Dames met flesjes massage-olie tijdens de Dameszitting. En de onverwachte ontmoetingen en bezoekjes aan bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie van de Brouwtoren.



Het werk aan de nevengeul wordt in 2015 grotendeels opgeleverd. En gewoon: binnen de begroting! Nijmegen krijgt er nieuwe namen bij: Veur-lent, Spiegelwaal, Lentloper en Zaligebrug. Aan de ander kant van de Waal wordt de Veerpoorttrap omgekat tot Regenboogtrap.