

# 1969

## Onno I Luske

### Mooiste herinneringen

Onno I denkt met veel plezier en waardering terug aan de intrede bij de diverse carnavalsverenigingen, die Nijmegen in zijn prinsenjaar rijk was. Die binnenkomsten waren steeds weer een hoogtepunt door de golven van enthousiasme, die door de zalen 'spoelden'. Onno I had geen eigen carnavalslied, maar hij kon wel zingen met een fraaie en geweldige stem, vooral de hit van 1969: 'Vogeltje wat zing je vroeg' van Toon Hermans. Mooie herinneringen bewaart Onno I ook aan de onberispelijke witte maillot met naad, een kledingstuk waar nogal wat prinsen vooraf tegen opzien. Het merkwaardigste voorval was, dat iets zich niet voordeed: uitgerekend het hoogtepunt van elk carnaval, en waarschijnlijk ook van elke prins. De carnavalsoptocht ging namelijk in 1969 niet door wegens sneeuwval en gladheid.



### Durf en lef

Het onderscheiden van de Ridder van Knotsenburg behoort tot de traditionele gebruiken in het Nijmeegs carnaval. Van de Prins wordt, ondanks de assistentie van de brandweer durf en lef gevraagd. Plaats van handeling is meestal de Grote Markt, hoewel soms is uitgeweken naar Plein 1944. Onno I moet zich nog van zijn prinselijke taak kwijten, wanneer hij in de lucht iets anders ontdekt. Of durft hij niet verder te klimmen?



*Prinsenonderscheidingen met Romeinse I of Arabische 1, de of den, Iste of eerste? Onno kiest voor 'den Iste'*

**Mijn prinsdom viel in het (carnavals)jaar 1968-1969, waarin Nijmegen voor de eerste keer tijdens de carnavalsweek wordt omgedoopt in Knotsenburg. Met de yell 'K.N.O.T.S.: knots, knots, KNOTSENBURG' wordt de nieuwe (maar eigenlijk eeuwenoude) naam er stevig en blijvend in geramd.**



## Prinsenkabinet

Prins Onno I - de eerste Prins van Knotsenburg - had de beschikking over een omvangrijk kabinet: twee echte pages, Bea Peeters en Margreet Koopmans en twee reserve-pages: Marion en Lidwien Hekking. Adjudanten waren Leo de Kort en Jos Peters.

## Grootste knelpunt

Ook in 1969 was het een hele opgave Nijmegen Knotsenburg te laten zijn. Het was moeilijk - aldus Onno I - om de stad er ook maar enigszins als carnavalsstad te laten uitzien. De ware carnavals sfeer bleef jammer genoeg onzichtbaar.

## Is er nog leven na het Prinschap?

Ja: volop. Al spoedig na mijn prinsenjaar ben ik naar elders verhuisd. Daarom was en is het lastig om nog allerlei activiteiten binnen het carnavalsgebeuren op de schouders te nemen, of bij te wonen. Heel af en toe was ik nog te signaleren als bijzit tijdens de viriele samenballing van Knotsenburg: de Herenzitting.

## Prinselijk huwelijk

Het was voor de eerste en achteraf voorlopig laatste keer, dat een Prins van Knotsenburg tijdens zijn dorstlustig bewind in het huwelijk trad. Insiders herkennen in de bruid Lidwien Hekking, van reservepage naar tijdelijk prinses. De prinsengarde van De Valkeniers - de Onnovalkjes - vormde bij de Stefanuskerk een erehaag voor het bruidspaar. De receptie in Pays Bas moet een ware carnavals happening zijn geweest.



**Nederland maakt kennis met de Belasting op de Toegevoegde Waarde, de BTW, die waarschijnlijk nooit meer zal verdwijnen. Prins Onno I maakt deel uit van de Raad van Elf, die in Treslong te Lisse voor de KRO-TV onder leiding van 'Prins' Kees Schilperoort een carnavalsshow verzorgt.**