

1971

Jan I Schoeber †



Herinneringen van Jan Schoeber

Hoewel Ard Schenk de man was van de wereldrecords, vierde in de tijd van Prins Jan I ook Jan Bols triomfen als schaatser. Het "Heya Jan Bols" bij het carnaval werd snel het "Heya Prins Jan". Het was in die dagen de gewoonte tijdens het groot carnaval iedere dag alle carnavalsverenigingen te bezoeken. Dat was een pittige opgave. aan de voorzijde de feestzaal in, een vlot en vaak kort welkomstwoord, vervolgens een toepasselijk wederwoord en daarna via de achteruitgang naar buiten om het volgende bezoek af te leggen. Er gingen avonden voorbij, dat we om pas om 23.30 uur ons eerste pilsje konden pakken. Wat ons erg goed deed was, dat bij de Nijmeegse Jokers een maaltijd klaar stond. Jammer genoeg was daar maar weinig tijd voor, want wij lagen altijd achter op ons bezoekschema. Visboer Hein Graat stond altijd met een blad haring klaar. Dat volle blad ging de bus in, want het (lege) blad hoefde de andere dag pas teruggebracht te worden. Ook kwam het voor dat het hoogtepunt van een avond, bij voorbeeld een Miss-verkiezing, later plaats vond dan gepland was. Gevolg: boze gezichten wanneer wij geen tijd hadden op de verkiezing te wachten. Wanneer we een gaatje zagen, dan gingen we later toch even terug. Ik herinner me heel goed de bezoeken aan verschillende bejaardentehuizen. Ook de Sint Maartenskliniek werd bezocht, en niet te vergeten de sociale avond voor doofstommen: een bijzondere gebeurtenis met een hels kabaal van de muziek, die door middel van trillingen via de vloer het ritme moest aan- en doorgeven aan de gasten.



In de prinsenonderscheiding van Jan I staan het stadswapen en het symbool van de luchtmacht centraal



Nijmegen begroet de 150.000e inwoner. De ontwikkeling en uitbouw van Dukenburg vergt de bouw van drie nieuwe kanaalbruggen. Als eerste nieuwe kanaaloverspanning wordt de Hatertsebrug gebouwd, de verbinding tussen Hatert en de nieuwe wijken Weezenhof, Lankforst en Meyhorst.

Herinneringen aan de Vastenaovond Knonne

Uit het Luchtmacht Garnizoen Nijmegen kwamen drie Prinsen voort: in 1971 Jan I, in 1965 Jos I en in 1991 Ton I, alle drie 'Knonne' van het eerste uur. In 1959 vroeg Kolonel Peters aan Giel Wennekers om een carnavalsavond te organiseren voor de dienstplichtige militairen. Dat kon op donderdagavond, voor het weekendverlof. 'Hengstenbal' werd de prachtige naam voor dat carnavalsfeest. De vraag was wel of die honderden jongens wel naar de kantine zouden komen, want vrouwelijk schoon ontbrak. Welnu: zij kwamen want de Welzijnszorg regelde en betaalde goede muziek en bekende artiesten, zoals Lee Towers, Imca Marina, Anita Meyer en BZN. In november 1959 zagen de 'Vastenaovond Knonne' het licht. Zes Presidenten met bekende namen voerden in 35 jaar de 'Knonne' aan: Giel Wennekers, Fer Sniijders, Karel van de Sterren, Gerard van Munster, Ton van der Laan en Frans Overvliet. Zij organiseerden 18 keer het Voetbaltoernooi Carnavalesque waarbij de Prins van Knotsenburg met steek en veren de aftrap deed. Het toernooi verwaterde toen er spelers opdoken die niets met carnaval te maken hadden, tot een profvoetballer toe. Of was hij ook een carnavalist? Na het voetballen was het feest in de kazerne, maar met een loterij voor het kinderdagverblijf van Stijntje Buys. Het is lang geleden want een pilsje kostte 60 cent en een broodje kroket een halve gulden. De 'Knonne' deden aan alle optochten mee en wonnen ook prijzen. Dat was niet zo moeilijk, want de kazerne had genoeg ruimte om wagens te bouwen. De Vastenaovond Knonne hadden ook een eigen dweilorkest: De Jutte Plukkers. De oorsprong van die naam is niet meer te achterhalen. De 'Knonne' leverden twee adjudanten aan de SOCN: Gerard Nijhof en Gerrit van de Bovenkamp. In de 80-er jaren werd de erwtensoep voor de Boerenbruiloft in de kazerne gemaakt door chef-kok Karel van de Sterren. Op carnavalsdinsdag kwam de Boerenbruiloftcommissie om 10.00 uur de snert proeven. Dat was een feest apart, want roggebrood met spek en een eerste pilsje waren een goed begin van de laatste carnavalsdag. In 1994 hielden de 'Knonne' op te bestaan. Enkele jaren geleden kwam er ook een einde aan het kazernecomplex aan de Groesbeekseweg. De herinneringen aan de Limos en de 'Knonne' blijven.

Prinsenkabinet

Het kabinet van Prins Jan I had de volgende samenstelling: De eerste adjudant was George Wannet van De Blauwe Schuit, die zijn sporen al ruimschoots had verdiend bij Prins Toon I. Voorts had hij de beschikking over een drietal pages - Ria Keser, Marian van Lier en José Vincent - die geen van drieën bij een carnavalsvereniging waren aangesloten. Dat laatste mocht volgens ervaren ooggetuigen de pret niet drukken. En de tweede adjudant was Joop Danner.

Na het prinschap

heeft Jan I zich niet vaak meer in Knotsenburg laten zien. Hij bleef wel actief op diverse terreinen, onder meer als voorzitter van de Stichting Bevrijdingsmuseum te Groesbeek. Jan Schoeber overleed in de zomer van 1990. Hoewel hij in 1981 geen lid was geworden van het Prinsconvent Knotsenburg, herinneren heel wat ex-prinses en natuurlijk talloze andere mensen uit Nijmegen en daarbuiten Jan Schoeber als een man uit een stuk, een faire en loyale persoonlijkheid, kortom een goed mens.



Godfried Bomans verblijft een week op Rottumerplaat maar keert moe terug in de bewoonde wereld; op 22 december 1971 overlijdt hij aan een hartaanval. Het betaalde voetbal wordt gesaneerd: 8 befaamde clubs moesten verkassen naar de amateurs: AGOVV, Drente, Hermes DVS, Limburgia, Noad, RBC, RCH en ZFC