

# 1984

## Frans II De Bruijn



### Herinneringen: konijnenhok en ...blok beton

Op de Elf voor Elf-zitting van De Blauwe Schuit kreeg ik van President Jos van de Pol een blauw konijnenhok met twee konijntjes, omdat er in en om mijn huis nogal wat huisdieren rondliepen. Ik moest snel reageren en riep: U denkt natuurlijk: hoe neemt die prins dat hok straks mee? Dan kent U De Blauwe Schuit nog niet: die komen dit hok morgen bij mij thuis afleveren. Zo zijn ze! En zo waren ze ook. Terwijl ik zondagmiddag zat bij te komen, hoorde ik in de verte opeens een fanfare. Ik herkende mijn prinsenlied. Op volle sterkte kwam een dweilorkest de hoek om, gevolgd door zo'n vijftig mensen. Mijn tuin werd door de hossende groep geheel geëgaliseerd. Na dit concert carnavalesk (mijn zoontje was intussen in de buurt bier gaan lenen) werd mij opnieuw het hok aangeboden. Nauwlettend werd op mijn reactie gewacht. 'Hartelijk dank' zei ik 'maar jullie komen toch wel even binnen om een pilsje te drinken?' Zestig man stroomden binnen, met instrumenten en al. Ik kuste alle dames. Heel de hut stond stampvol, het dweilorkest begon te spelen: een dolle boel, een schitterend moment uit mijn prinschap. Wat ik niet prettig vond? Souvenirjagers. Omdat protocol bij mij geen hoge prioriteit had, zette ik soms mijn prinsensteek even af. Zo kon het gebeuren, dat in Studio 72 opeens mijn veren foet-sie waren. Speurders kwamen zonder resultaat terug. Wel vielen een paar verdacht



gniffelende Grasschoppers op. De aap, die ik me schrok, kwam uit hun mouw. Ik kon mijn veren terugkrijgen voor 11,11. Dat nooit. Ik schreef een schuldbekentenis voor dat bedrag, te voldoen op carnavalszondag. Nol Glazer, dacht ik (hij was de rover) jou pak ik! De betonfabriek aan het kanaal was bereid mij te helpen. Op carnavalszaterdag haalde ik met adjudant Jos Hulsen in een aanhanger een blok beton op: 50 bij 50 cm en een gewicht van 300 kg. Zondagsmorgens zetten wij in vol ornaat dit blok bij Nolleke voor de deur. Ik belde aan. Nol keek hoogst verbaasd. 'Nol' zei ik, 'er wordt tegenwoordig zoveel gejat. Laatst hebben ze mijn veren nog gestolen! Jij kreeg nog f 11,11 van mij. Ik heb ze laten verpakken in beton. Je kunt

**De 1e Zevenheuvelenloop is meteen een succes.**

**NEC is minder succesvol, 17e in de 1e divisie, twee plaatsen boven Wageningen maar nog net onder Vitesse.  
Het Peemanhuisje op de hoek Graafseweg-Willemsweg wordt omver gereden.**

het blok daar rustig laten staan, want dat jat niemand!' Of Nol echt blij was met dat blok voor z'n deur weet ik niet. Hij lachte sportief en nodigde ons uit voor een pilsje. Het hele jaar heeft Nol het blok in de tuin gehad. Tot mijn grote verbazing kreeg ik het, binnengerold op een karretje en opgeschilderd in de kleuren van de Grasschoppers terug bij mijn afscheidsreceptie in de Goffertboerderij. Als ze het daar nooit weg hebben gehaald staat het nog op het terras, want, gul als ik ben, heb ik het direct weggegeven. De vraag is wel: zit die f11,11 er nou echt in of niet? Wel, er is maar een manier om daar achter te komen... .. hakken!

## Merkwaardigste voorval

Als een gek rijden we in de prinsenbus, verkeersregels aan onze laars lappend, met zwaailicht en sirene van de ene vereniging naar de andere. Alles loopt redelijk op schema tot we ergens 20 minuten moeten wachten op een act. We raken flink achter. Dan maar overal korter optreden. In volle vaart rijden we de straat in waar de volgende vereniging zit te wachten. Jos seint mij in waar ik wie moet onderscheiden. Met een ezelsbruggetje onthoud ik de namen. Bij binnenkomst worden wij hartelijk verwelkomd. Even later gaan wij springend de zaal in. De president heet ons hartelijk welkom. 'Het is ons een eer dat u vanavond bent gekomen bij de... ..' Bij mij slaat alles op tilt. De vereniging heette anders? Het kabinet kijkt onverstoord en vrolijk de zaal in. Het zal dus wel goed zijn. Bij het noemen van de naam van de persoon reageert niemand. Mijn broek zakt af. De president zegt: 'Die kennen wij helemaal niet'. Als ik het niet dacht. We zijn dus toch in een verkeerde zaal! Wat te doen, aangehaapt door een zaal zotten? 'Stom van mij' roep ik, 'die heb ik zojuist al bij de vorige club onderscheiden. Al die namen ook! Maar nee, beste carnavalisten, wie zou ik hier nu anders moeten onderscheiden dan uw eigen president. En die staat gewoon al naast mij!' Ik hang hem een onderscheiding om. Of het nog niet genoeg was zegt de man: 'Dank u wel. Ik zal deze onderscheiding doorgeven aan onze president, die helaas ziek is'. Ik hap naar frisse lucht. Bij de uitgang hoor ik ze Jos nog vragen wat de kosten waren. (Een niet bij de Stichting aangesloten vereniging moest f25,- betalen voor een prinsenbezoek). Met een stalen gezicht pingelt Jos (die intussen alles door had) f35,- los. In de bus hoorde de rest van het kabinet pas hoe alles in elkaar zat. We hebben blauw gelegen. Het geld hebben we niet aan de Stichting afgedragen. We vonden dat wij dat zelf hadden verdiend. En het tijdschema die avond? Laat maar zitten.



ben we niet aan de Stichting afgedragen. We vonden dat wij dat zelf hadden verdiend. En het tijdschema die avond? Laat maar zitten.

## Dorstlustig kabinet

Doorluchtig maar ook dorstlustig was het kabinet van Prins Frans II. De aanvoerder, zelf (toen nog) een 'Swert Schaop' dronk bier. De pages Connie de Kluy van Kiek ze Kieke en Marian Claassen van De Heikneuters hielden het op witte en rode wijn. Adjudant Jos Hulsen van Sint Anneke dronk liefst Brands bier, terwijl adjudant Rob Dado, ook van Sint Anneke de voorkeur gaf aan Heineken. Chef Protocol was overigens Wiet Benda (voor insiders: de Rooie) van de SOCN, een warm liefhebber van koel bier.



Frans II  
Liever rood  
dan geel?  
En wit of zwart?

In Los Angeles worden de Olympische Spelen gehouden.

Een kilo malse schouderkarbonade kost f 6,88 ofwel € 3,25. Rotterdam viert voor de eerste keer het zomercarnaval. Alpinist Bart Vos beklimt als eerste Nederlander de Mount Everest.