

1976 Cees I van der Velden

Belangrijkste gebeurtenis

is wel de geboorte van prinsenkint Renee op zaterdag 24 januari 1976. De mooie prinsendochter kwam om 06.00 uur 's morgens gezond ter wereld. In die tijd werden nogal wat prinses (van prinses Margriet en hare Pieter) in Nijmegen geboren. Met veel ceremonieel werden die kinderen telkenmale aangegeven bij de gemeente. Dus wordt ook Prins Cees I met groot gevolg plechtig op de woensdag na Renee's geboorte op het Stadhuis ontvangen door het hoofd van de Burgerlijke Stand, de heer J. Bos en zijn rechterhand, de heer Keukens. Renee wordt plechtig ingeschreven in de Nijmeegse boeken. Daarna was er voor de familie, de gasten en de aanwezige Knotsenburgers uiteraard kandeel en zelfs het nodige bier.



Bier op Blauwe Steen

Op carnavalsdinsdag ontstond een nieuwe traditie: Bier op Blauwe Steen. Dat verhaal begint met een vroeg telefoontje van burgemeester de Graaf met prins Cees I. Wat de prins van Knotsenburg ervan zou vinden als de gemeente bij het leggen van de blauwe steen - een initiatief van de Blauwe Schuit - een vat bier zou aanbieden. Cees I, nooit om een pint verlegen, vond het een prachtplan. Waarop Eerste Burger De Graaf hem voorstelde, dat hij het dan kon regelen. De rekening kon dan naar de gemeente worden gestuurd. Aldus geschiede. Om 11.11 uur van de vroege maandagochtend zagen marktgangers dat uitgeslapen carnavalisten de steen op z'n plaats legden. Vervolgens kwam er een vat op de steen en vloede het bier rijkelijk



In 1976 wordt op initiatief van Prins Cees I de Hofraad geïnstalleerd. Prominente Nijmegenaren gaan onder leiding van oud-burgemeester Hustinx geld bij elkaar brengen om het Knotsenburgse carnaval een steviger financiële basis te verschaffen, en een inhoudelijke bijdrage aan het carnaval te leveren.

Leut en verdraagzaamheid

is het motto van Cees van der Velden, die 3 januari 1976 wordt uitgeroepen tot prins Cees I van Knotsenburg. Met 28 jaar is hij op dat moment een van de jongste prinsen in de Knotsenburgse historie. SOCN-voorzitter Theo Draat begeleidde op zijn eigen wijze de proclamatie, die werd bezegeld door Burgemeester mr. Theo de Graaf, die zijn laatste prinsenproclamatie meemaakte. José van Oudvorst en Yvonne Liesker zijn prachtige hofdames, Eric Heijnen en Frans Moedt zijn de stoere adjudanten. Ton van de Laar is chef Protocol (Sjefke P voor ingewijden).



Is er leven na het Prinsschap?

Cees (I) van der Velden is op 12 maart 1947 geboren in Tilburg. Ik was in maart 1975 gestart als Onderdirecteur Bankzaken bij Rabobank Nijmegen. Na een introductie door notaris De Jager ben ik gevraagd voor het prinsschap door voorzitter Theo Draat en vicevoorzitter Jan van Lier. Ik vierde tot dan toe altijd carnaval in Kruikenstad, waar ik Duvelèr was: het equivalent van de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen. Na het prinsschap ben ik - tot mijn vertrek uit Nijmegen in 1979 - lid van het bestuur van de SOCN geweest. De oprichting van de Hofraad en de Boerenbruiloft zijn op mijn initiatief tot stand gekomen.

De Vrolijke Wijwaterkwasten

Jos van Aerde, steun en toeverlaat van de prinsen van begin jaren zestig bundelde in 1961 de snel opgekomen carnavalsverenigingen in een federatie, de voorloper van de SOCN. Aan Rob Hoogveld vertelde hij in 1986 voor de Carnavalsbijlage van De Gelderlander; 'Ik kwam al snel op het punt, dat ik wel eens vastgesteld wilde zien wat nu eigenlijk een carnavalsvereniging is. Bijvoorbeeld: Er stappen elf paters bij Puck Bakkers binnen, kopen daar elf mutsen, stappen een cafe binnen, nemen enkele pinten, bouwen een feest zodat de hele zaak volloopt en de uitbater tevreden vraagt of de heren zaterdag terug willen komen met als gevolg, dat een carnavalsvereniging, die zich als De Vrolijke Wijwaterkwasten bij de Stichting aanmeldt'. Zo ging het natuurlijk niet altijd. Niettemin telde Knotsenburg in de tijd van Cees I maar liefst 33 carnavalsverenigingen, die tijdens de carnavalsdagen allemaal een of meer keren werden bezocht. Diverse verenigingen hebben de tand van de tijd niet weten te weerstaan. Toch hebben die veelal vrolijke verenigingen een belangrijke bijdrage geleverd aan het Nijmeegs carnaval.



Knotsenburg haalt de landelijke pers via een gesprek op 11 november voor de KRO-radio. Grootvorst Nico Grijpink en Prins Cees I praten in een rechtstreekse uitzending met radioberoemdheid Kees Schilperoord over carnaval en andere mooie dingen in het leven.